

Vraag het aan Morya



Intuïtief weet je hoe het zit

“Als je in je hart gaat leven en met je hart durft te leven en zelfs vanuit je hart durft te denken - maar dan is het een ander denken omdat het vanuit de intuïtie komt - dan zal je precies weten wat je kan en wat je niet kan in het leven.

Met je denken weet je dat niet want je denken brengt je voortdurend in twijfel. De ene keer denk je dit en de andere keer denk je dat. Maar het hart weet, want het hart kent de dingen en in de diepte is het zo dat ook jij weet.

Als je bij iemand bent dan kan je weten wie die ander is en dat kan je alleen weten vanuit je hart, niet vanuit je denken. Want je denken zal je foefjes wijsmaken, het zal zeggen: “Ja, nee, die ander is zo en zo”. Maar wanneer het erop aankomt dan heeft je hart gelijk. Je intuïtie heeft gelijk omdat je intuïtief hebt aangevoeld wie die ander is.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 5: Het woord in de stilte”
(uit hoofdstuk 12: ‘Kijk naar de grote lijnen in jezelf’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 324

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


